

Op bezoek bij de Paus in Rome



Rome bezoeken. Dat was een wens die voor Henk en Betsie Crins dit jaar in vervulling ging. En dat was mogelijk doordat Henk in verband met zijn handicap sinds kort in het bezit is van een opvouwbare elektro-scooter die in de auto mee kan. Direct na het draaksteken vertrokken zij richting Rome. Daar verbleven zij in Villa Maria Regina. Dat is een gastenverblijf van de zusters van Onze Lieve Vrouw. Het is een hotel met toegevoegde waarden en aan te bevelen voor iedereen die naar Rome gaat. De eerste dag bezochten zij het Vaticaanse museum met de Sixtijnse kapel. Op zondag na het ontbijt zei zuster M. Canisie, een Nederlandse zuster die werkzaam is in Rome, dat als je al in Rome bent, je ook de Paus moet zien. "Vandaag",

zo zei de zuster, "bidt de Paus het Angelus op Castel Gondolfo en daar kunnen wij naar toegaan". Castel Gondolfo, het buitenverblijf van de Paus, was in elk geval een uitstapje waard. Het ligt ongeveer 25 kilometer buiten Rome op een berg en is met de rolstoel wel zeer moeilijk bereikbaar. "Een vriendelijke politieagent gaf ons echter toestemming om met de auto tot aan de poort van het dorp te rijden en mij daar uit te zetten en de auto onder in het dorp te stallen. Ik bleef boven en wachtte op Betsie en zuster Canisie", zegt Henk. "Maar al gauw werd ik door volkomen vreemde mensen mee naar boven gesleurd. Bij het kasteel was er een aparte ingang voor rolstoelers en er stonden vier politieagenten. Daar werd ik heen gebracht en ik wilde dan op Betsie te wachten. Maar hier duwden de politiemensen mij door de poort naar binnen en op de binnenplaats werd ik weer direct opgemerkt door enkele heren in een strak pak die mij dwars door de mensenmassa heen naar voren dirigeerden. Tot mijn verbazing werd ik helemaal vooraan neergezet, op

ongeveer zes meter van de pauselijke zetel, naast nog enkele mensen in een rolstoel. Wij hadden de beste plaats, en hoewel het vol was ging er niemand voor onze neus staan. Alle genodigden en hoogwaardigheidsbekleders moesten achter ons plaatsnemen. Ik maakte mij ongerust of Betsie mij in de drukte wel kon vinden. Ik maakte mijn plaats kenbaar door de loopkruk telkens in de hoogte te steken zodat zij mij kon ontdekken. Maar zij zag mij niet en ik haar niet. Dan komt het moment dat de Paus binnenkomt. Dat was heel bijzonder. Ik dacht de laatste tijd wanneer ik de Paus op tv zag: "Moet die man dit nog doen? Is het voor hem niet beter om te rusten wegens zijn slopende ziekte?" "Op het moment dat ik hem in levenden lijve zag, nam mijn bewondering voor hem toe. Hij vertoont grote moed en laat iedereen zien dat ook hij kwetsbaar is. Ik zie voor mij een man in een sober wit gewaad maar met een charisma dat ongekend is. Hij loopt zelf maar wordt ondersteund door twee heren. Het publiek zingt en scandeert zijn naam en de rillingen lopen over mijn hele lichaam. Dan gaat hij zitten en begroet de aanwezigen in verschillende talen. En telkens wordt hij onderbroken door gezang. Dan begroet hij de Poolse mensen, zij zijn het talrijkst en dat laten zij ook horen. En de Paus zelf zet tot twee keer toe de aanwezigen weer aan tot het zingen van liederen. Dan staat hij op en bidt het Angelus en geeft hij de aanwezigen de zegen. Je kunt duidelijk zien dat hij pijn heeft en vermoeid is. Dat belet hem niet om nog enkele mensen te ontvangen. En daar ben ik, Henk Crins uit Beesel, bij. De rolstoelers zijn de eersten die de ring van de Paus mogen kussen. Terwijl ik hem nader, bedenk ik dat ik enkele woorden tegen hem moet zeggen.

Redactie

De redactie van het maandblad "Beesels Blaedje" bestaat uit: Bert Berkx, Paul Bloemen, Peter Bors, Jan Joosten, Jac Nijskens en Ger Stroucken. De lay-out is in handen van Jos van den Groenendal

Dan kom ik bij hem en hij strekt zijn hand naar mij uit. Ik kus de ring, zijn hoofd laat hij zakken en ik zeg hem enkele woorden. Hij richt zich op kijkt mij aan en geeft mij zijn zegen, een onvergetelijk moment voor mij. Mijn vrouw Betsie ziet mij op een groot videoscherm bij de Paus langsgaan en ook zij is daarvoor diep geraakt en weet niet wat zij ziet. Deze ervaring en ontmoeting met de Paus is voor ons een onvergetelijke gebeurtenis en kwam totaal onverwacht. Dankzij het voorstel van zuster Canisie viel ons die eer ten deel”.

Inleveren berichten

Berichten voor de volgende uitgave van het Beesels Blaedje moeten vóór 11 oktober a.s. worden ingeleverd op het correspondentieadres: Ger Stroucken, Bussereindseweg 5 of per e-mail: beeseltoekomst@hetnet.nl

Wij feliciteren

Mevrouw G. Strous-Janssen wonende in De Brink te Reuver. Zij vierde op 25 september jl. haar 90^e verjaardag. Ze is een van de eerste abonneementhouders van het Beesels Blaedje.

Allerheiligen

Over enkele weken is het weer Allerheiligen. Zoals gebruikelijk zullen de vrijwilligers weer bijzondere aandacht besteden aan het onderhoud van het oude kerkhof. U wordt uitgenodigd om de komende weken ook de nodige aandacht te besteden aan de graven. Mocht u daar (om welke reden dan ook) niet aan toekomen dan kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden van de Stichting Beesel en Haar Toekomst. U kunt ook bellen met Ger Stroucken tel. 4744741 of Jan Joosten tel. 4742604. Allerheiligen wordt dit jaar in Beesel op 27 oktober gevierd.

Restauratie Kasteels-kapelletje

Momenteel ondergaat het “kesjtieëls kepèlke” een grondige opknapbeurt. Dit uit 1910 stam-mend kapelletje vormt een markant punt in de sacramentsprocessie. De uitvoering van de opknapbeurt is in handen van de werkgroep kruisen en kapellen met steun van enkele buurtgenoten. Alle oude verflagen zijn tot aan de oorspronkelijke steenlaag verwijderd. Het oude voegsel van kalk en zand is eveneens verwijderd en het nieuwe is na uitharding aanmerkelijk sterker. Naderhand wordt het geheel weer met een speciale ademende witte muurverf behandeld. En de onder-

kant wordt weer van een zwarte spatrand voorzien. Tijdens de werkzaamheden kwam er aan de binnenzijde tegen de achterwand een kruis tevoorschijn in de vorm van keiharde donkerbruin gebakken ingemetselde stenen. Ook vond men aanwijzingen voor bevestigingspunten. Daaruit mag men concluderen dat er ooit een corpus aangebracht moet zijn. Het leien dak is reeds twee jaar geleden opgeknapt. Na restauratie zal Beesel weer een fraai hersteld historisch monument rijker zijn. Dankzij de belangeloze inzet van alle vrijwilligers. Een compliment waard!



foto: Peter Bors

Gemengd Koor Beesel

Ook toe aan een nieuwe uitdaging? Dan is het Gemengd Koor een aantrekkelijke optie. Dit bruisend gezelschap is permanent op zoek naar nieuwe uitdagingen. Naast de muzikale optredens staan binnenkort ook de traditionele activiteiten zoals de hobbymarkt en de kalenderverkoop weer voor de deur. De muzikale hoogtepunten worden gevormd door deelname aan de Prix Dominique op 27 oktober te Venlo en de opulstering van de heilige Mis in de Sankt Nikolauskirche te Brügggen op 14 december. Een week later vindt het Kerstconcert plaats. Tussentijds is er nog het Caeciliafeest op 23 november. In het voorjaar van 2003 is er een grootse

concertreis naar Parijs gepland. Tijdens het Draaksteken is gebleken dat er nog veel zangtalenten in Beesel rondlopen. Die talenten en alle anderen, die een toontje hoger of lager kunnen zingen, wil het KGB graag verwelkomen. Wie zich geroepen voelt, wordt van harte uitgenodigd om eens vrijblijvend binnen te lopen tijdens de wekelijkse repetitie in de Troubadour van 20.00 tot 22.30 uur. Om het repertoire hoeft men het niet te laten. Er is volop variatie van licht klassiek tot gospels, soundtracks van bekende films en musicals. Wilt u meer weten bel dan gerust eens met Léon (4742096) of Angel (4744088)

KORT NIEUWS

Woningen

Begin van dit jaar telde het kerkdorp Beesel 990 woningen inclusief de woningen in Rijkel.
(Bron: jaarverslag politie)

Fair Play Trofee

De A-jeugd van Bieslo heeft op 16 september de RABO bank fair play trofee voor de meest sportieve ploeg in ontvangst genomen. Proficiat.

Toegankelijkheid van Kinder-voorzieningen

Elk jaar organiseert het Landelijk Bureau voor Toegankelijkheid (LBT) de landelijke week van de toegankelijkheid. Dit jaar wordt uw speciale aandacht gevraagd voor de toegankelijkheid van kindervoorzieningen.

In de week van 30 september t/m 4 oktober zal ook het Gehandicapten Platform Beesel hier speciale aandacht aan besteden en wel op maandag 30 september om 20.00 in de Schakel, Reuver.

20 jaar thuiszorg

Sef Stroucken herdacht het feit dat

hij al 20 jaar uitstekend verzorgd wordt door de thuiszorg op zijn woonadres aan de Bussereindseweg. Zeer tevreden als Sef hierover was nodigde hij op 20 september j.l. alle medewerkers van de thuiszorg bij hem thuis uit voor een grote party. Dik verdiend voor de thuiszorg.

Belastingen in de Gemeente Beesel fors omhoog

Dat stond op 19 sept. j.l. in de krant. Wat er niet bij stond was dat de Gemeenteraad hierover gaat en hierover in oktober nog een beslissing moet nemen bij de behandeling van de gemeentebegroting 2003, waarvan akte.

Aad Raodhoes

Het Aad Raodhoes is vanaf 1 oktober gedurende de wintermaanden op zaterdag gesloten. Op zondag is het geopend van 14.00 tot 17.00 uur. Groepen kunnen een afspraak maken voor een speciaal bezoek.

Allerheiligenviering

Op 30 oktober a.s. is er een Allerheiligenviering van de Zonnebloem met medewerking van het Beesels Kinderkoor "Eigen Wijs"

50^e editie Beesels Blaedje

Als u dit leest hebt u de 50^e uitgave van het Beesels Blaedje voor u, iets waarop de gehele redactie wel enigszins trots mag zijn.

Na de enthousiaste start in april 1998 was de belangrijkste vraag voor de redactie of er maandelijks wel voldoende kopij zou zijn om het blad gevuld te krijgen. Er was immers besloten alleen artikelen te plaatsen die betrekking hebben op het dorp Beesel. Het is allemaal gelukkig erg meegevallen want het lukte telkens om een Beesels Blaedje met allerlei berichten en artikelen uit te geven.

Het kerkdorp Beesel heeft een rijke historie en regelmatig wordt er in de geschiedenis gedoken. Ook wordt de schijnwerper gericht op personen of op bedrijven die hier actief zijn. En natuurlijk mag de aandacht voor actuele gebeurtenissen niet ontbreken. De inwoners van Beesel lezen het maandblad met veel belangstelling. De redactie hoopt op de ingeslagen weg voort te kunnen gaan en zo mogelijk nog verbeteringen aan te brengen.

Klokkentoren op Waterloo

Toen we (de redactie) via een tip te horen kregen dat er op Oud Waterloo in Beesel een heuse klokkentoren is geplaatst, besloten we een kijkje te gaan nemen. We maakten een afspraak en nieuwsgierig trokken we erop uit. Tussen de eeuwenoude reusachtige bomen rijden we de oprijlaan in. Halverwege de oprijlaan staat een zware kolossale ijzeren schuifpoort. In grote koperen letters staan op de poort de woorden Via Appia. Daar begrijpen wij niets van, die weg ligt toch in Italië. Dat moeten we straks vragen. Aangekomen bij de kleine bungalow van Guisbert de Villers (in de volksmond "De Markies") worden we reeds opgewacht en we stellen ons direct voor. Uit beleefdheid vragen we hoe hij wenst aangesproken te worden. "Guisbert, maar wel op z'n Frans dus", luidt zijn antwoord. Naast de voordeur zien

we dan de klokkentoren staan. Een zware ijzeren constructie waaraan 6 grote klokken hangen en 12 kleintjes. Het familiewapen ontbreekt natuurlijk niet op de toren maar we zijn toch wel verbaasd als we ook het nieuwe Drakenschild ontwaren in deze uithoek van Beesel. "Ik heb iets met klokken", zegt Guisbert. Frans Rutten, de beste smid die er bestaat, heeft de stalen constructie gemaakt. De grootste, een zeer oude klok met geschiedenis, heb ik bovenin hangen. Vroeger hing deze klok in een klein torentje op het dak van de boerderij. Hij werd geluid als het etenstijd was voor het



foto: Peter Bors

personeel en de boer en bij brand. In de oorlog in 1943 schoot een bezopen iemand met zijn revolver een gat in de klok waardoor het geluid nu miserabel is. Een andere klok is een antieke olifantenbel en met de onderste klok roep ik de hond". Na het gesprek over de klokkentoren gaan we met de welbespraakte markies naar de boerderij kijken. We passeren de poort met de straatnaam Via Appia en de markies wijst ons hierop."Ja", zegt hij, "in vroeger jaren heb ik eens 6000 km met mijn Fiatje Tipolino door Europa gereden en ook over de Via Appia in Italië waar de grote Julius Caesar ook over gereden heeft en zoals Napoleon over de Napoleonsbaan. Zo ontstond de wens om in Beesel een

kleine Via Appia te creëren. Ik dacht zo'n heerbaan past ook wel in Beesel".

De klokkentoren is niet te bezichtigen want de heerbaan Via Appia is een Eigen Weg. We lopen verder naar een zeer mooi idyllische plaats achter de boerderij. Een grasveld met eeuwenoude kastanjabomen openbaart zich voor ons. Met een treurige stem legt Gisbert ons uit dat een groot gedeelte van de grond inclusief bomen gaat plaatsmaken voor de geluidswal die wordt aangelegd voor de A-73. We kunnen ons de gemengde gevoelens van Gisbert hierover wel voorstellen. Wij vragen ons ook af, hoe het mogelijk is dat zoiets moois gaat verdwijnen. Met een ietwat bedrukte stem nemen we afscheid.

Hobbymarkt

Op zondag 6 oktober organiseert het Gemengd Koor Beesel weer de traditionele hobby- en kunstmarkt. Bezoekers kunnen tussen 11.00 en 17.00 uur terecht in het Gemeenschapshuis, de Drakebóch, de Troubadour en dit jaar ook in de Aaj Mert. Op deze vier locaties zijn er weer fraaie creaties en demonstraties te bewonderen van ruim 40 hobbyisten en kunstenaars. Bijvoorbeeld natuurlijke decoraties voor huis en tuin, keramiek, smeedkunst, edelsmeden, patchwork, houten speelgoed, glasblazen etc. Voor de inwendige mens is er uiteraard weer de traditionele wafelkraam met de befaamde GKB-wafels.

Premièrefeesten Draaksteken

Zaterdag 21 december wordt een belangrijke dag voor Beesel. Op die avond gaat de film over het Draaksteken in première en vindt er aansluitend een grandioze feestavond plaats. De avond is bestemd voor bestuur, spelers, medewerkers, sponsors – allen met partner – en heeft dus een besloten karakter. In oktober ontvangen zij via een Drakebrief meer informatie en kunnen ze zich aanmelden voor deze happening. Voor de kinderen van de basisschool die hebben meegespeeld met het Draaksteken wordt er van alles georganiseerd op zaterdag 23 november aan het einde van de middag / begin van de avond. Ook hierover meer info in oktober.

De bouw van de Gertrudiskerk (slot)

Ze waren er echter nog niet. Frans Heldens was door het kerkbestuur gemachtigd om met de hoofdingenieur van Waterstaat in gesprek te gaan. Deze gaf Heldens te verstaan dat de som van fl. 18310,26 te hoog was. Middels een brief probeerde

het kerkbestuur aan de gouverneur van het Hertogdom Limburg duidelijk te maken, dat het er alles aan gedaan had om het bedrag zo laag mogelijk te houden. Het schreef op 5 april 1841: "Wij zijn 15 jaar geleden al begonnen, om als de gelegenheid zich voerde, goed eikenhout te kopen. Wij hebben de brikstenen al onder toezicht laten maken, om verzekerd te zijn van goede kwaliteit. Wij zullen niet méér materiaal gebruiken als hoognodig is. Wij zullen bijv. boven het gewelf geen zolder laten maken, maar alleen loopplanken leggen". Verder stelde men voor, zich met Dumoulin in verbinding te stellen, om zich door hem te laten overtuigen. Op 6 september 1841 was er al een brief gekomen van de gedelegeerde van het district Roermond, waarin hij liet weten, dat de Gouverneur akkoord ging met de voordracht van het onafhankelijk toezicht op de bouw van de nieuwe kerk door Lambert Weustenrath te Roermond. Hij moest J.L. Lemmens vervangen. Met het eigelijke toezicht was echter P.C. Linssen, opzichter van het Gouvernement van Waterstaat, belast. Zo begon er langzaam toch schot in te komen. De aanbesteding had inmiddels plaatsgevonden en

Hendrik Thijssen kon met de uitvoering van het werk van architect J. Dumoulin beginnen. Op 24 oktober 1842 was het zover, dat het eenvoudige bakstenen gebouw door Mgr. Paradis ingewijd kon worden en dat de mensen van Beesel niet meer, zoals in de brief stond "als mieren in een mierennest, in de stinklucht, of van buitenaf, de godsdienstoefeningen hoefden te volgen". Al tijdens de bouw had men bij de Gedeputeerde Staten van Hertogdom Limburg aangeklopt om subsidie voor de meubilering van de kerk. Op 12 mei 1843 kwam bericht van de Staten van het Hertogdom Limburg, dat men alleen subsidie zou krijgen voor de hoognodige kerkmeubelen, zoals altaren en communiebank, omdat die in een r.k-kerk nodig zijn. Daarom kreeg men toezegging voor een bedrag van fl. 500,00 voor een groot en een klein altaar en nog eens fl. 500,00 voor de communiebank, maar met de boodschap, dat zowel kerkenraad als gemeentebestuur geen geld meer te verwachten hadden. De parochie moest dus verder haar eigen boontjes doppen!

C. Simons-Cuypers